



Haaien vissen op de Noordzee



Eindelijk was het zover! Acht jeugdleden van HSV Altijd Beet zijn door Sportvisserij Zuidwest Nederland uitgenodigd voor een dagje haaien vissen in Zeeland. Het slechte weer had al eerder 2x voor teleurstelling gezorgd, maar nu waren de vooruitzichten goed.

Vertrek in de vroege ochtend

Zondagochtend 5 mei, werd er in alle vroegte verzameld voor af te reizen naar Burgh-Haamstede om aan boord te gaan van de Barracuda. De jeugdleden, Thijs, Vinz, Daan, Cas, Boris, Jason en Jayden, waren door hun ouders goed voorzien van broodjes, drinken, snoep, en voor de zekerheid extra kleding. Het weer was de afgelopen dagen wisselvallig en onderweg naar Zeeland kwamen enkele buien ons al tegemoet.

In de auto's was het erg stil. Het was onduidelijk wat er in de jeugd omging... was het vroege tijdstip de oorzaak of de spanning voor de haaien die gevangen zouden worden?

Aankomst in de haven

Om 07.30 uur kwamen we aan bij de haven. Onze schipper, Jack, was al aangemeerd met zijn boot de 'Barracuda'. Alles was in gereedheid en onze jeugdvisserij maakten kennis met Jack. Hij stelde ons op het gemak, dat de haaien die we kunnen vangen geen tanden hebben. De vingers blijven gespaard!



Welke haaien kunnen we vangen?

Op de website van de Barracuda hadden we al gezien welke haaien gevangen konden worden:

De gladde haai



De gevlekte haai



Trossen los



Jack voorzag de jongens van een zwemvest en een drankje. De spanning steeg. Wat zou de dag ons brengen? Klaar voor vertrek!



De motoren werden gestart en we zetten koers naar de Roompotsluizen.



In de sluis werden de hengels uitgereikt en kregen de haaienvissers uitleg hoe de hengels opgetuigd moesten worden.



Vanaf de Oosterschelde voeren we de Noordzee op. De zee was rustig en na ongeveer één kilometer (0,5 zeemijl) gooide Jack het anker uit. De zon brak door en de temperatuur maar ook de spanning steeg.

Na een goede uitleg over het aas, en het wennen aan kleine levende en springende garnalen, werd voor het eerst ingegoid.



Beet!

Het aas lag nog maar net in het water of Thijs had de 1^e haai al te pakken!

Hai die HAAI. Direct daarna volgde Vinz en hadden de andere vissers ook een haai aan de haak geslagen. Iedereen haalde haaien naar boven en dat was flink werken voor onze haaienvissers! Op een diepte van ongeveer 24 meter en een flinke stroming zijn de haaien behoorlijk sterk. De spierballen werden getraind.



Verkassen

Na verloop van tijd en vele haaien verder, werd de stroming en het aantal aanbeten minder. Jack stelde voor om te verkassen naar een ondiepere plaats (11 meter). Nadat Jack het anker had opgehaald en koers had gezet naar de andere plek gaf hij het roer over aan onze vissers. Ze kregen de kans om hun stuurmanskunsten te laten zien en mochten van de schipper allemaal een stukje varen.



Jayden



Cas



Thijs



Vinz



Daan



Jason



Stan



Boris

Onze kapiteins stuurden naar de juiste plek waar de strijd om de meeste en grootste haaien zich voortzette op deze nieuwe ondiepere locatie. Vinz en Thijs stonden bovenaan met de meest gevangen haaien. De andere haaienvissers volgden op de voet.

Zeebonken

Hard werken maakt hongerig. Onze schipper Jack was ook een uitstekende kok. Hij zorgde voor een heerlijke lunch met broodjes knakworst. Gezien de royale hoeveelheid worst, was het eigenlijk knakworst met brood.

Bijzondere vangsten

De laatste hap was nog niet doorgeslikt of de hengeltoppen stonden weer krom. De haaien waren iets kleiner dan op de vorige locatie maar er waren enkele uitzonderingen van haaien rond de meter, maar Jason had een uitschieter van 114 cm (!).



Opvallend was ook de vangst van Thijs, 2 haaien in één keer.



Eén van deze haaien had een zogenaamde *Tag*. Hierop staan gegevens zodat de haai gevolgd kan worden. Deze werden naar Sportvisserij Nederland gestuurd



Sportvisserij Nederland heeft de gegevens nagekeken en het bleek dat deze haai vorig jaar augustus was gemerkt in de Oosterschelde.

Omdat we deze gegevens hebben gemeld, zodat men verder kan met hun onderzoek zal voor de visser die de haai gevangen heeft een Sharkatag Tshirt worden opgestuurd. Dus Thijs die komt jou kant op!!!!



De concurrentie voor wie de meeste haaien zou vangen was groot met een tussenstand van Vinz (12), Thijs (10), Jason (10), Boris (9), Cas (9), Daan (9), Stan (7) en Jayden (4). Een spannende eindsprint!!!





De laatste loodjes

Alle vissers waren nog erg enthousiast en wilden nog wel langer blijven. Jack stelde voor om nogmaals te verkassen naar een dieper stuk (ca. 25m). Als het water opkomt is de stroming sterker in de diepere stukken met de kans dat de haaien meekomen met de stroom. En we waren daar wat dichterbij de haven zodat we iets langer door konden vissen. De onderlinge strijd tussen de vissers werd voortgezet.

Sterke vissen

Jack had in het begin al gezegd dat de vissen erg sterk waren. Nou, menig visser heeft dat ook wel ervaren. Het was soms een hele worsteling met die haaien om ze goed vast te pakken, zoals je op onderstaande foto's kan zien.



De winnaar

Vinz met **12** stuks en Thijs met **10** stuks hebben hun vangst gelijk gehouden en niets meer gevangen. Daan wist er nog drie te vangen en kwam in totaal uit op **12** haaien. Cas had ook nog drie haaien aan de haak geslagen en kwam in totaal ook uit op **12** stuks. Boris en Jason hebben allebei nog 4 haaien naar binnen gehengeld. Hierdoor kwam Boris in totaal op **13** en Jason op **14** stuks. Stan heeft zijn totaal verhoogd met de vangst van nog 2 haaien en kwam hiermee op **9**. Jayden had de beste eindsprint en bracht nog 5 haaien aan boord. Hiermee komt hij op totaal **9** haaien.

Jason heeft met 14 stuks de meeste haaien gevangen en had met de vangst van een gevlekte gladde grijze haai van 114cm ook de grootste vangst van de dag.

De totale vangst van deze dag bedroeg **91 haaien**.

Top gevist mannen.

Snelle hap

Nadat we allen vermoeid van boord kwamen nog snel even gestopt bij de plaatselijk cafetaria zodat we allen voldaan naar huis konden.



Geweldige dag

Onze jeugdvissers waren super enthousiast over de dag en hebben volop genoten. Jack, de schipper heeft voor een onvergetelijk avontuur gezorgd. Hartelijk dank daarvoor.

Onze dank gaat verder uit naar Sportvisserij Zuidwest Nederland voor het mogelijk maken van deze dag. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Namens HSV Altijd Beet zeggen we **Bye die HAAI**

Bert en Jan



Ook de begeleiders hebben erg genoten.....